

# BOODSCHAP AAN ELKAAR

*Gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties*

André Droogers



***'Dit hadden we eerder moeten doen!'***

Zo reageren gesprekspartners uit verschillende generaties na een gesprek over vragen die er echt toe doen. *'Boodschap aan elkaar'* nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan.

Gelovigen en atheïsten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en twijfelaars, zoekers en vinders – allemaal komen ze in dit boek aan het woord. Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat.

***De enige boodschap van dit boek is die aan elkaar.***

*'Boodschap aan elkaar'* is een praktische gids. Het boek biedt veel ideeën voor een zinnig gesprek tussen mensen uit verschillende generaties.

Meestal vormen zingevingsvragen een niemandsland dat gemeden wordt. Hier is de reisgids voor de avontuurlijke

**SKAN DALON**  
*godsdienst en samenleving*

Paperback, 180 blz., € 14,95

Verkrijgbaar bij boekhandel of  
[www.skandalon.nl](http://www.skandalon.nl)

ontdekking ervan.

*Het boek waar ouderen op wachtten en jongeren van opkijken.*

[Klik hier voor een inkijkexemplaar.](#)

*‘Dit boek nodigt de lezer uit om het avontuur van het geloofsgesprek aan te gaan met ouders, broers of zussen en kinderen.’*

MIRANDA KLAVER ONDERZOEKER RELIGIE EN MEDIA, VRIJE UNIVERSITEIT

*‘Een gesprek maakt ruimte in de ziel, heelt wonden en biedt perspectieven.’*

MONIQUE VAN DIJK-GROENEBOER ONDERZOEKER JONGEREN EN RELIGIE, TILBURG SCHOOL OF CATHOLIC THEOLOGY

## NEEM ZELF HET INITIATIEF VOOR EEN G3

Een GeneratieGespreksGroep



Voor G3's is er een **website**:

[www.boodschapaanelkaar.nl](http://www.boodschapaanelkaar.nl)

en een **Facebookpagina**:

[www.facebook.com/Boodschapaanelkaar](http://www.facebook.com/Boodschapaanelkaar)

Dit logo staat vrij ter beschikking

## Hoe dit boek ontstond

Twee vrienden, Daan van der Waals en Wietse Klukhuhn, raken met elkaar in gesprek. Ze constateren dat de christelijke traditie steeds minder gehoord wordt in de samenleving. Ook de kennis erover neemt af. Dat leidt tot de vraag: Hebben wij de volgende generatie nog iets te zeggen? Ze besluiten het initiatief te nemen tot een bundel met beschouwingen over dit thema.

Daartoe organiseren ze een studiedag met beoogde auteurs als deelnemers. De meesten hebben beroepsmatig ervaring met pastoraat en zingeving. Aan het eind van die dag heeft de oorspronkelijke vraag gezelschap gekregen van een spiegelvraag: Wat heeft de volgende generatie ons te zeggen?

In plaats van de opdracht beschouwende hoofdstukken te schrijven, krijgt iedereen als huiswerk mee het gesprek aan te gaan met de eigen kinderen of kleinkinderen. Hebben de gesprekspartners een boodschap aan elkaar?

De kring van auteurs wordt uitgebreid. Een half jaar later liggen er uit een dozijn familiegroepjes gespreksverslagen en briefwisselingen. Die vormen de bron waaruit voor dit boek geput is.

Wietse Klukhuhn overleed in 2014. Aan zijn nagedachtenis is het boek opgedragen.

## Uitspraken uit het boek

‘Geloven is voor mij vooral vertrouwen’

‘Twijfel is geen privilege voor jongeren’

‘Dragen de jongeren ook iets over aan de ouderen?’

‘Mediteren doe je met behulp van een app’

‘Vrijheid is niet doen wat je wilt, maar willen wat je doet’

‘Voor zo’n God wil ik helemaal geen grondpersoneel zijn’

‘Onder mijn ogen veranderde de wereld van mijn kinderen. Maar de kerk bleef in het midden.’

‘Wat een “vaste rots van mijn behoud” was kan nu een steen des aanstoots zijn’

‘Jullie hebben veel meer speelruimte dan wij hebben gehad’

‘Misschien past ons alleen nog stilte’

[Klik hier voor een inblikvoorbeeld.](#)

## De auteur



**André Droogers** (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij *'Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit'* en *'God 3.0: Hoe ziet God er uit in de 21<sup>e</sup> eeuw?'*.

*'Mijn boek is het resultaat van de inspanning van ruim dertig mensen uit verschillende generaties. Zij gingen in gesprek met elkaar. Ik heb hun gespreksverslagen en briefwisselingen gelezen en op grond van hun ervaringen deze gids samengesteld. Dit boek laat zien hoe generaties kunnen oefenen in het omgaan met verschillen in levensbeschouwing. De bonus is een staalkaart van de keuzes op de huidige Nederlandse levensbeschouwelijke markt.'*

